

Lichtpuntjes in coronatijd 17



AVONDKLOK

De avondklok luidt.

Weet je wat dat betekent

's avonds na negen uur de deur niet meer uit!

Gelukkig hebben ze wel toegelaten

Dat je je hondje nog uit mag laten.

Liep ik 's avonds met Fikkie bij ons op het achterpad

Was corona eigenlijk helemaal zat.

Ineens zag ik iemand, had hem niet zo gauw herkend,

Niet te geloven, een heuse politieagent.

Mijn hondje merkte hem wel, hoor

En hij ging er razendsnel vandoor.

Daar stond ik zomaar langs de kant

Alleen nog met de riem in mijn hand.

'Helaas mevrouw, u bent te laat
Je mag wel met een hond, maar niet alleen met z'n riem over straat.
Ik moet u dus vanavond eigenlijk bekeuren
Maar dit is een waarschuwing, laat het niet opnieuw gebeuren!'

De agent liet het daar ten slotte bij. Verder geen gezeur.
Gelukkig stond daarna binnen de kortste keren
Fikkie vrolijk kwispelend voor de deur.

Margreet. (maart 2021)