

Lichtpuntjes in coronatijd 5



Nieuwe toekomst.

Wij hebben een nieuwe toekomst voor ons liggen nadat iedereen komende tijd de Corona injectie(s) heeft gekregen, maar we zijn er nog niet helemaal!

We kunnen weer blij zijn en ons bevrijd voelen maar zijn zo gewend geraakt aan de regels dat men automatisch afstand blijft houden en de mondkapjes vooralsnog (moeten) blijven dragen.

Mijn naam is Nellie Bartels -75jaar nu 10jaar weduwe, wonend in Nieuw-Vennep. sinds het overlijden van Wim ben ik niet bij de pakken neer gaan zitten maar besloot er op uit te trekken gewapend met de camera, totaal als leek en probeer door de jaren heen mooie prenten te schieten, insturen naar Buienradar en de NOS, zie met blijdschap regelmatig mijn eigen foto's terug op de buis.

De kust, de AWD, Het Groene Hart, Bilderdam enz. zijn plekken waar ik graag kom, ook spring ik regelmatig vroeg uit de veren voor een zonsopkomst en sluit af met een zonsondergang.

Onderweg strijk ik neer op een bankje, maak een praatje met voorbijgangers, lig in het gras turend naar de voorbij glijdende wolken, luister naar de stilte en het gezang van de vogels, op het strand mijmeren met het geruis van de golven die ook woest tekeer kunnen gaan bij stormwind, mijn camera altijd bij de hand om alles en iedereen (met toestemming) vast te leggen, zo ontstaan er ook leuke, nieuwe contacten.

Dit zijn mijn Lichtpuntjes zolang de gezondheid het toelaat. Vrij in de natuur weg van het gewoel bij de winkel en andere drukke plekken. Sinds 2jaar gaat mijn zoon met NAH 3 dagen mee op pad, samen genieten en fotograferen, een terrasje pakken, bij de kids langs of bij mijn moeder in het verzorgingshuis op bezoek... het mag weer!

Wel of geen Coronatijd Lichtpuntjes hoop ik altijd te blijven zien.. of zoek ze zelf op.

Nellie Bartels juni 2021