

# De Social Sofa van Nieuw-Vennep

Elk stad en dorp heeft een soort hart, een centrum. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en spontaan begroeten. Waar verhalen worden gedeeld en vriendschappen ontstaan. Het is als een warme huiskamer, waar de koffie pruttelt en de lach echoot. In dorpen is het centrum knus en vertrouwd, met een bakkerij waar de geur van versgebakken brood je tegemoet komt en een dorpsplein, waar ouderen op bankjes zitten en kinderen spelen.

De straten zijn gevuld met mensen van alle achtergronden, talen en culturen. Cafés en restaurants bieden gerechten uit alle hoeken van de wereld. De kleurrijke winkels verkopen unieke vondsten en moderne snufjes uit verre kusten.

Ook Nieuw-Vennep heeft zo'n kans, een plek te zijn waar het leven samenkomt. Misschien niet zo groot als Haarlem of zo historisch als Utrecht, maar het heeft zijn eigen charme. Met een markt op donderdagochtend en een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Dus laten we blijven proosten op de huiskamers van onze steden en dorpen, waar de koffie altijd klaarstaat, het leven geleefd wordt, de verhalen rondzingen. En waar de vermoeide reiziger zich nog een gastvrije herberg weet te vinden.

Want in het hart van elke plaats schuilt een waarde, een warmte die ons verbindt, ongeacht waar we vandaan komen.

Piet van Straalen.

