

Beste Vennepers,

Mijn naam is Hans Pallada, geboren en getogen in Amsterdam, maar sinds 2001 wonen we in Nieuw-Vennep en ben dus al aardig "ingeburgerd" in het Vennepse gebeuren. We hebben een tijdje in Getsewoud gewoond, maar sinds 2006 in het oude dorp en dat bevalt goed. Het mooie van Nieuw-Vennep vind ik dat het nog een echt dorp is, dat veel mensen elkaar kennen en dat iedereen elkaar ook groet, dat maakt het gezellig.

Ik heb een technische achtergrond (Elektrotechniek in Delft gestudeerd) en al jaren werkzaam bij de ING. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met het gezin, fietsen en wandelen. Daarnaast heb ik altijd veel vrijwilligerswerk gedaan (penningmeester van de Volleybalvereniging en van De Symphonievereniging, voorzitter geweest van de OR van de Antoniuschool, webmaster van de Antoniuschool, parochiebestuur).

De Dorpsraad volg ik al jaren en heb altijd veel waardering voor het werk dat de Dorpsraad doet om Nieuw-Vennep ook in Hoofddorp meer op de kaart te zetten. Nu onze 2 kinderen langzaam maar zeker "de deur uit" uitgaan, ontstaat er wat tijd om ook zelf een bijdrage te leveren aan de Dorpsraad. De commissie Grijs en Groen heeft de afgelopen jaren al mooie resultaten geboekt, maar er zijn toch nog punten die we kunnen oppakken: braakliggende stukken grond, wegen die niet goed aansluiten, fietspaden die slecht begaanbaar zijn en opeens ophouden, paden in de (beperkte) parkjes die slecht onderhouden zijn, onderhoud van het groen. Het zijn allemaal zaken die we kunnen oppakken om ons dorp mooier te maken.

Overigens zal ik ook het redactiewerk van de nieuwsbrief en het beheer van de website van De Dorpsraad om me nemen.

Ik heb er veel zin in!

Hans Pallada

